

Sterker dan het verlies  
is de herinnering die blijft.



Liturgie bij de dankdienst voor het leven van

**Marret Sassen-Nederburgh**

14 mei 1969 - 26 mei 2022

op woensdag 8 juni om 16.00 uur  
in de Bethelkerk te Veenendaal.



Marret was dankbaar voor wat de wetenschap haar in haar ziek zijn te bieden had.

Daarom heeft ze haar lichaam ter beschikking gesteld van de wetenschap.

Ze wilde op die manier anderen helpen.

Haar lichaam is daarom op 26 mei overgebracht naar Amsterdam UMC.

We kijken naar foto's en luisteren naar muziek

Bij binnenkomst van de familie luisteren we naar  
*Gezang 14, De Heer is mijn herder*

Woorden van welkom en dankbaarheid  
*door Bert*

De Paaskaars wordt aangestoken  
*door Daaf*

We luisteren naar piano, cello en zang  
*'Als alles duister is...'*

Als alles duister is,  
ontsteek dan een lichtend vuur,  
dat nooit meer dooft,  
vuur dat nooit meer dooft.

Gebed

We zingen  
*Gezang 479 vers 1, 3 en 4*

1. Aan U behoort, o Heer der heren,  
de aarde met haar wel en wee,  
de steile bergen, koele meren,  
het vaste land, de onzeek're zee.  
Van U getuigen dag en nacht.  
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

3. Gij hebt de bloemen op de velden  
met koninklijke pracht bekleed.  
De zorgeloze vogels melden  
dat Gij uw schepping niet vergeet.  
't Is alles een gelijkenis  
van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan  
met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet.

### **Persoonlijke woorden**

*door Thomas en Bastiaan*

**We luisteren naar pianospel en cello**  
*Sicilienne, Op. 78 van Gabriel Fauré*

### **Persoonlijke woorden**

*door de vriendinnen*

### **We zingen**

*Opwekking 136*

1. Abba, Vader, U alleen,  
U behoort ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen  
Abba, Vader, U alleen,  
U behoort ik toe.

2. Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van u alleen  
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d' uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn Heer.  
Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen.

## We lezen uit de Bijbel

*1 Johannes 4: 7-12*

<sup>7</sup> Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God. <sup>8</sup> Wie niet liefheeft kent God niet, want God is liefde. <sup>9</sup> En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door Hem zouden leven. <sup>10</sup> Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. <sup>11</sup> Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft liefgehad, moeten ook wij elkaar liefhebben. <sup>12</sup> Niemand heeft God ooit gezien. Maar als we elkaar liefhebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons tot volmaaktheid gekomen.

## Overdenking

### We zingen

*Gezang 481 vers 1 en 4*

1. O grote God die liefde zijt,  
o Vader van ons leven,  
vervul ons hart, dat wij altijd  
ons aan uw liefde geven.  
Laat ons het zout der aarde zijn,  
het licht der wereld, klaar en rein.  
Laat ons uw woord bewaren,  
uw waarheid openbaren.

4. Wij danken U, o liefde groot,  
dat Christus is gekomen.  
Wij hebben in zijn stervensnood  
uw diepste woord vernomen.  
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht  
en het wordt overal volbracht  
waar liefde wordt gegeven,  
wij uit uw liefde leven.

We kijken naar foto's en luisteren naar muziek

Gebed met aansluitend het Onze Vader

Gedicht

Geloof dat is een vast vertrouwen  
Een zekerheid die in mij leeft  
Dat God aan een ontel'bre schare  
en ook aan mij genade geeft.

De hoop is het die mij doet leven  
En van een blij vooruitzicht dromen  
'k Tel hier en nu mijn zegeningen  
Maar het beste moet nog komen

Zou 'k alles aan de Here wijden  
En zou de taal van engelen spreken  
Dat was alles zonder waarde  
Als de liefde zou ontbreken

Dus blijft geloof en hoop en liefde  
Van deze drie is liefde 't meest  
Zij worden bij Gods kind gevonden  
Als vruchten van de Heilige Geest

We zingen

*Opwekking 770*

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.  
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,  
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!  
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,  
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.  
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:  
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.  
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

*'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.*

O Naam aller namen, aan U alle eer.  
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:  
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.  
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

*'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.  
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.  
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:  
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.*

Zegen

Enkele mededelingen

Voor het verlaten van de kerk luisteren we  
naar muziek en zien we foto's op het scherm.

Bij het verlaten van de kerk luisteren we naar orgelspel  
*Wat de toekomst brengen moge*



*De familie verlaat de kerk als eerste.  
Gun hen alstublieft een kort moment de tijd  
om zich te kunnen voorbereiden op de condoleance.*

