

Liturgie  
bij de afscheidsdienst van

# René Diergaarde

- Renardus Jacobus Wilhelmus -

Veenendaal  
27 december 1956

Veenendaal  
11 juni 2022

op donderdag 16 juni 2022 om 13.00 uur  
in de Christelijke Gereformeerde Bethelkerk te Veenendaal.



Voorganger: Ronald Bouw  
Musici: Henk en Simone de Koning  
Uitvaartleider: Mark Terlage

## **We kijken naar foto's uit het leven van René en luisteren naar**

*"Schilderij" van Guus Meeuwis*

## **Als René wordt binnengedragen luisteren we naar**

*"Finding Forgiveness" van Lindy Kerby*

## **Welkom en gebed**

### **We zingen**

*De Heer is mijn herder*

De Heer is mijn Herder  
Hij is alles wat ik nodig heb.  
Hij brengt mij tot rust  
en Hij geeft nieuwe kracht.  
Hij leidt mij steeds verder  
op de juiste weg die ik moet gaan.  
De Heer is mijn Herder.

Al ga ik door een donker dal,  
ik hoef niet bang te zijn,  
ik weet dat U mij bij zult staan.  
U bent heel dichtbij.

De Heer is mijn Herder  
Hij is alles wat ik nodig heb.  
Hij brengt mij tot rust  
en Hij geeft nieuwe kracht.  
Hij leidt mij steeds verder  
op de juiste weg die ik moet gaan.  
De Heer is mijn Herder.

Want wat mij ook wordt aangedaan,  
U helpt mij telkens weer.  
U geeft mij wat ik nodig heb  
en nog zoveel meer.

De Heer is mijn Herder  
Hij is alles wat ik nodig heb.  
Hij brengt mij tot rust  
en Hij geeft nieuwe kracht.

Hij leidt mij steeds verder  
op de juiste weg die ik moet gaan.  
De Heer is mijn Herder.

Uw goedheid en Uw liefde, Heer  
volgen mij altijd.  
En ik mag heel dicht bij U zijn  
tot in eeuwigheid.

De Heer is mijn Herder  
Hij is alles wat ik nodig heb.  
Hij brengt mij tot rust  
en Hij geeft nieuwe kracht.  
Hij leidt mij steeds verder  
op de juiste weg die ik moet gaan.  
De Heer is mijn Herder.

## **Herinneringen**

*door Elly*

## **We zingen**

*Stil maar, wacht maar*

1. Nu gaan de bloemen nog dood,  
nu gaat de zon nog onder.  
En geen mens kan zonder  
water en zonder brood.

*Refrein:*

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,  
de hemel en de aarde.  
Stil maar, wacht maar alles wordt nieuw,  
de hemel en de aarde.

2. Nu ben je soms nog alleen.  
Nu moet je soms nog huilen  
en als je weg wilt schuilen  
kun je haast nergens heen.

*Refrein...*

3. Nu heb je nooit genoeg.  
Nu blijf je steeds iets missen  
en in het ongewisse  
of je ooit krijgt wat je vroeg.  
*Refrein...*

4. Daar is geen zon en geen maan.  
Daar zal God ons verlichten.  
Daar zullen alle gezichten  
vol van zijn heerlijkheid staan.  
*Refrein...*

5. Daar is geen dorst of verdriet.  
Daar zal God ons omgeven.  
Daar is gelukkig leven  
en het eindigt niet.  
*Refrein...*

6. Zing voor de eeuwige dag.  
Zing voor zijn komst en zeg Amen.  
Zing voor de Heer die ons samen  
daar al van eeuwigheid zag.  
*Refrein...*

## **Gedicht**

*door Helma*

## **Herinneringen**

*door Marissa*

## **We zingen**

*Opwekking 488*

Heer ik kom tot U, neem mijn hart, verander mij.  
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.  
Want, Heer ik heb ontdekt  
dat, als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken voor de kracht van uw liefde.

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.  
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.  
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;  
dan zweef ik op de wind, gedragen door  
uw Geest en de kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien  
en uw liefde voelen, diep in mij.  
En Heer, leer mij uw wil  
zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven door de kracht van uw liefde.

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.  
Houd mij vast, heel dichtbij uw hart.  
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend;  
dan zweef ik op de wind, gedragen door  
uw Geest en de kracht van uw liefde. } 2x

Dan zweef ik op de wind, gedragen door  
uw Geest en de kracht van uw liefde.

## **We lezen uit de Bijbel**

### *Psalm 23*

<sup>1</sup> Een lied van David. De Heer zorgt voor mij, zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Hij geeft me alles wat ik nodig heb. <sup>2-3</sup> Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt naar groen gras en fris water. Bij de Heer ben ik veilig, hij geeft mij nieuwe kracht, zo goed is hij. <sup>4</sup> Ik ben niet bang, ook al is er gevaar, ook al is het donker om mij heen. Want u bent bij mij, Heer. U beschermt me, u geeft mij moed. <sup>5</sup> U nodigt mij uit in uw tempel. U zorgt goed voor mij. U geeft me te eten en te drinken, meer dan genoeg. En al mijn vijanden kunnen dat zien. <sup>6</sup> U geeft me geluk en liefde, altijd en overal. Ik zal bij u zijn in uw tempel, mijn hele leven lang.

## **We lezen uit de Bijbel**

### *Openbaring 2: 17*

<sup>17</sup> Laat de woorden van de heilige Geest goed tot je doordringen. Als jullie volhouden, zal ik jullie brood geven dat eeuwig leven geeft. En ik geef jullie een witte steen waar een nieuwe naam op staat. Niemand kent die naam, behalve degene die de steen krijgt.

## **We zingen**

### *Opwekking 136*

1. Abba, Vader, U alleen,  
U behoer ik toe.  
U alleen doorgrondt mijn hart,  
U behoort het toe.  
Laat mijn hart steeds vurig zijn,  
U laat nooit alleen.  
Abba, Vader, U alleen  
U behoer ik toe.

2. Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen.  
Dat mijn wil voor eeuwig zij  
d'uwe en anders geen.  
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.  
Laat mij nimmer gaan.  
Abba, Vader, laat mij zijn  
slechts van U alleen.

## **Overdenking**

### *Een nieuwe naam*

## **We zingen**

### *Opwekking 818*

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.  
Eenmaal heelt U iedere wond,  
heel de oude wereld verdwijnt; de pijn voorbij.  
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.  
Eenmaal zal het duidelijk zijn,  
alle zorg en wanhoop verdwijnt; de angst voorbij.

Op die dag, in de hemel,  
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,  
dan zijn wij bij Jezus  
en klinkt het overwinningslied.

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,  
kan genade heerlijker zijn?  
En U maakt ons anders en nieuw, op die dag.  
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.  
Eenmaal is het vechten voorbij,  
dan zien we uw macht en uw pracht, op die dag.

Op die dag, in de hemel,  
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,  
dan zijn wij bij Jezus  
en klinkt het overwinningslied.

Op die dag, in de hemel,  
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,  
dan zijn wij bij Jezus  
en klinkt het overwinningslied.

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,  
kan genade heerlijker zijn?  
En U maakt ons anders en nieuw.  
Ja, U maakt ons anders en nieuw.  
Heer, U maakt ons anders en nieuw  
op die dag.

Op die dag, in de hemel,  
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,  
dan zijn wij bij Jezus  
en klinkt het overwinningslied.

## **Gebed**

### **We zingen**

*“Ga met God”*

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.



2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4. Ga met God en Hij zal met je zijn  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

## Zegen

### Enkele mededelingen

#### Tijdens het verlaten van de kerk luisteren we naar

*“Stil, mijn ziel wees stil” (Opwekking 717)*

Stil, mijn ziel, wees stil,  
en wees niet bang  
voor de onzekerheid van morgen.  
God omgeeft je steeds;  
Hij is erbij  
in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wank'len.  
Vrededorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij,  
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil  
en dwaal niet af;  
dwars door het dal zal Hij je leiden.  
Stil, vertrouw op Hem  
en hef je schild  
tegen de pijlen van verleiding.

God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wank'len.  
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij,  
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil  
en laat nooit los  
De waarheid die je steeds omarmd heeft.  
Wacht, wacht op de Heer;  
de zwartste nacht  
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wank'len.  
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij,  
ik rust in U alleen.

God, U bent mijn God  
en ik vertrouw op U  
en zal niet wank'len.  
Vredevorst, vernieuw  
een vaste geest binnen in mij,  
ik rust in U alleen.

***Er is gelegenheid elkaar te ontmoeten in de hal van de kerk.  
Om 15.00 uur vertrekt de familie om René te begeleiden naar het crematorium.***

*Je ogen zien het varend schip  
voorgoed vertrokken van de ka  
kleiner en kleiner worden na  
tot enkel nog een vage stip*

*verdwijnt achter de horizon,  
waarna een stem terzijde zegt:  
'keer je maar om, nu is het weg,  
je deed het laatste wat je kon.'*

*Maar is het weg? Vanuit het zicht  
van hier verdween die kleine boot,  
maar ginds vaart hij nog even groot  
als toen het anker werd gelicht*

*en juist als hier klinkt: 'laat ons gaan'  
roept iemand aan de overkant  
al wijzend, wijzend met zijn hand:  
'daar komt hij aan, daar komt hij aan.'*



